



Weekprogramma

Woensdag 14/2	-	Bidstond	-	09.00 uur
Woensdag 14/2	-	Kaarten maken	-	15.30 tot 17.00 uur
Woensdag 14/2	-	10R	-	19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 17/2	-	Bidstond	-	19.00 uur
Zondag 18/2	-	Zondagsdienst: Br. J. Brunt	-	10.00 uur
Maandag 19/2	-	Bijbelstudie	-	20.00 tot 21.30 uur
Woensdag 21/2	-	Bidstond	-	09.00 uur
Woensdag 21/2	-	Kaarten maken	-	15.30 tot 17.00 uur
Zaterdag 24/2	-	Bidstond	-	19.00 uur
Zondag 25/2	-	Zondagsdienst: Br. J. Schep	-	10.00 uur

Bijbelstudie

Afgelopen maandag, 5 februari 2018, was het tweede en laatste deel van de Bijbelstudie "Bijbels Bidden". Deze studie was een vervolg op het thema "verantwoord Bijbelgebruik". Bijbel lezen en bidden zijn de onmisbare levensbronnen voor een kind van God. Het kinderlied zegt het ook: "lees je Bijbel, bidt elke dag, opdat je groeien mag".

Maandag 19 februari 2018 zal er weer een vervolg-Bijbelstudie zijn.

De Bijbelstudieavond zal dan als thema hebben: Wat houdt het -in het leven van alle dag- in om Jezus te volgen; Zijn volgeling te zijn!

In Mattheus 4 lezen we dat de Here Jezus begint met Zijn prediking en tegen vier vissers zegt: "volg Mij". In hoofdstuk 5, 6 en 7 lezen we de eerste lange toespraak van de Here Jezus. Hierin maakt Hij duidelijk waarom Hij kwam en zegt Hij bij wijze van spreken tegen alle toehoorders: "volg Mij". En Hij zegt ook vandaag nog tegen u, jou en mij: "volg Mij".

Over de nog volgende Bijbelstudie-onderwerpen zullen we u in het komend weekbulletin op de hoogte brengen. De onderwerpen staan zoals al eerder benoemd in verband met ons jaarthema "Uit Hem leven, door Hem groeien, om Hem te verkondigen". De Bijbelstudie heeft tot doel, onze Heer Jezus Christus steeds meer en beter te leren kennen en volgen.

Leren vraagt tijd, priori-tijd en gaat met vallen en opstaan, maar ook daar zijn we gemeente voor, om elkaar te kunnen ondersteunen, zodat we samen de weg kunnen gaan, die Hij ons leidt.

Het is verheugend om te zien dat de Bijbelstudieavonden door steeds meer broeders en zusters bezocht wordt.

Het zijn telkens hele interactieve avonden, waarbij we samen Gods woord bestuderen en elkaar daarin kunnen aanvullen, in wat we zelf ontdekt hebben. Samen leren (ook van elkaar!).

We beginnen om 20.00 uur en streven ernaar om 21.30 uur te stoppen.

Ook ú, als u nog niet in de gelegenheid geweest bent, weet dat u van harte uitgenodigd bent om te komen, om mee te leren en om ook aan te vullen.

Kom en neem belangstellenden mee!?

