



Programma

Maandag 15/04	- Bijbelstudie	- 20.00 tot 21.30 uur
Dinsdag 16/04	- Raadsvergadering	- 19.30 uur
Dinsdag 16/04	- Seniorendag	- 11.00 tot 14.30 uur
Woensdag 17/04	- Jaarvergadering	- 19.30 uur
Vrijdag 19/04	- Goede Vrijdag: Br. P. Jansen	- 19.30 uur
Zondag 21/04	- Pasen: Ds. D.M. Stichter	- 10.00 uur
Dinsdag 23/04	- 10R	- 19.00 tot 21.00 uur
Zondag 28/04	- Dienst: Br. G. van der Hoff	- 10.00 uur

Elke week vast programma op

Woensdag	- Bidstond	- 09.00 uur
Woensdag	- Kaarten maken	- 15.30 tot 17.00 uur
Zaterdag	- Bidstond	- 19.00 uur

Bijbelstudie

Elke 14 dagen is er op maandagavond Bijbelstudie. De avonden beginnen om 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur koffie of thee. De avonden duren tot ongeveer 21.30 uur. Maandag 15 april a.s. is het alweer de achtste avond van de serie genaamd "gemeente aan Z". Een studie over de belangrijke rol en taak van de gemeente. Het is bemoedigend te zien dat de avonden door steeds meer gemeenteleden en belangstelingen bezocht worden. Laat u niet weerhouden door het feit dat de serie al even onderweg is. Elke avond wordt een korte terugblik gegeven op de voorgaande(n). Kom gerust en neem gasten mee.

Opwekking

Er zijn meerdere mensen die graag op zondag 9/6 naar Opwekking willen. Dus niet kamperen, maar wel samen als gemeente daar zijn. Zijn er mensen die nog ruimte in de auto hebben, en ook op een dag heen en weer gaan? De kosten kunnen gedeeld worden, dus wordt de dag nog aantrekkelijker. Mensen met auto, of mensen die juist graag gaan maar geen auto hebben, kunnen zich opgeven bij de infobalie.

Seniorendag

Aanstaande dinsdag 16 april is er weer een seniorendag. Die dag zal ook bij de senioren in het teken staan van Pasen. We zingen prachtige toepasselijke paasliederen, overdenken het Paasfeest vanuit Filippienzen 2: 5-11 en we vieren met elkaar het avondmaal. 's Middags is een creatieve middag onder leiding van zr. Eveline Houdijker. Het belooft weer een zegenrijke dag te worden, temeer omdat we mogen weten dat het Lam van God, de Here Jezus, de Christus Zelf beloofd heeft in ons midden te willen zijn (Mattheüs 18:20).